

3. December

Kære Christine og Frederik,

Nede i gården gik Kook altså hen til en lille dør, jeg aldrig havde set før, selv om den var lige ved siden af min egen opgang i gården med et navneskilt, hvor der stod V.Rissen, og inde bag den kunne man høre en masse larm, men ikke nogen bestemt larm, bare en masse forskellige lyde meget højt, som om der var mange der lavede hver sin støjende ting.

Kook bankede på.

"Forsvind, gå væk, jeg har ikke tid" peb en lille stemme bag døren.

"Måske skal vi prøve en anden dag, jeg mener hvis han nu har gæster", foreslog jeg Kook.

"Vrøvl, vi går da bare ind", lo Kook, og åbnede døren.

Det kan nok være jeg gjorde store øjne.

Aldrig har jeg set en stue med så meget rod på en gang.

Møblerne stod hulter til bulter. I lysekronen hang en rød frakke og et net med appelsiner.

Foran sofaen, der var dækket med aviser og blade samt en trehjulet cykel, stod et gammelt fjernsyn, og viste et program med nissegymnastik.

Ovenpå et gammelt rustent fuglebur, spillede en gammel sort radio "På loftet sidder nissen med sin julegrød" for fuld drøn, og på en stor kælk stod en pladespiller, som var i gang med "En lille nisse rejste "

Jeg holdt mig for ørerne, og gloede.

Væggene var næsten dækket af udklip fra aviser og ugeblade. Alle med billeder af nisser og julemænd., og på et stort rundt bord, hvor det flød med glanspapir, sakse og lim, sad en lille tynd og mager nisse, og slikkede på julemærker, som han satte på kuverter, og alle mulige andre steder. Han havde julemærker i håret, og på sit tøj, og et på den ene kind.

Uden at se op vrissede han, "Jeg har ikke tid, jeg er optaget, jeg har travlt".

"Vupti " lo Kook, "hvad er det, du har så travlt med? "

"Jamen er du da slet ikke klar over, at det er den 3. December?" vrissede Vupti.

"Joh det ved jeg da godt", lo Kook, "så der er hele 21 dage til juleaften, hvilket jeg synes er temmelig lang tid".

"Ja tak, - hvis man er i julehumør, og det er jeg altså ikke, selv om jeg har prøvet alt muligt" skreg Vupti, og så helt forvirret ud.

"Jamen jeg ved, du i hvert fald har glemt en temmelig vigtig ting", lo Kook, og det er endda noget som ingen rigtig nisse vil undvære".

Vupti så temmelig forbavset ud, og så sig grundigt omkring, mens han remsede op:

"Julemærker, juleappelsiner, julehæfter, nissebilleder, julegaver, julemusik, juleklip,--- øh, - er det et juletræ?" spurgte han, og så bekymret ud..

"Nej, men det rimer på JUL", lo Kook.

"Gul? " spurgte Vupti.

"Nej sul ", svarede Kook, "og det er endda noget som din familie er meget stolte af og glade for".

"Sul?", Vupti så helt forvirret ud.

"Det rimer altså også på brød" lo Kook, "hele din familie er opkaldt efter det".

"Jeg giver altså op ", sukkede Vupti, og så bedrøvet ned i bordet.

"Rissen-grød, Vupti, altså rigtig, jule-risen-grød. Du har haft så travlt, at du helt har glemt dig selv, og det du og din familie står for. Du har glemt at spise, og er blevet mager, træt og ked af det, og så kan du selvfølgelig ikke komme i julehumør " sagde Kook og smilte til Vupti, som så helt slukøret ud.

Det endte med, at vi alle tre gik op til mig, hvor jeg lavede en kæmpe grydefuld risengrød, som Vupti satte til livs helt alene, og aldrig har jeg set nogen spise risengrød, og blive glad og tyk, så hurtigt.

”NU er jeg endelig i julehumør”, lo Vupti, og gav os begge et kæmpeknus. Og væk var både han og Kook., sådan bare – vupti.

I hører nærmere hvis der sker mere.

Jule hilsen fra onkel Peder



Onkel Peder's fantastiske julerejse

En helt anderledes julekalender til højtlesning før sengetid

© Peder Henning Pedersen ♥ Tilrettelæggelse: Skawprint-Skagen