

24. december

Kære Christine og Frederik,

Nu havde vi den flotte krystalkugle, men hvad nu?

Vi havde ikke nogen drage, flyvende tæppe, eller kaniner, og der var altså langt at gå, hvis vi skulle aflevere kuglen til Dronning Sommer.

Og sommer var det, og det var varmt, og vi var godt sultne og tørstige, og trætte.

Vi skulle lige til at gå ind i en lille skov, da en særdeles ubehagelig kæmpe, trådte frem fra et træ. Vi blev så overraskede at vi begge to bare stod stille.

Og vil I tænke jer, så tog kæmpen lille Kook i benene, og rystede ham, så hans hue faldt af, og kuglen som han havde i lommen faldt på jorden. Og ikke nok med det, han tog kuglen, og puttede den i sin egen lomme.

Og som om det ikke var nok med det, så tog han et frygteligt langt sværd frem, og brølede, ”Nu skal i dæleme ha´ hovedet hugget af ”

Kæmpen ville gå et skridt tilbage for at tage tilløb, og **det** reddede os.

For da han gjorde det, snublede han over, ja var det ikke heldigt, han snublede over manden uden krop, der lige så stille havde listet sig op bag ham. Og kuglen faldt ud af kæmpens lomme, og havnede lige foran manden uden krop, som lynhurtigt tog den op, og gned på den, sådan meget voldsomt, sådan som når man pudser et æble.

Der lød et brag, et knald, et drøn, og en buldren, og ud af kuglen kom en ånd med bar overkrop, så man kunne se hans mange muskler.

”Herren ønsker ”, sagde ånden og bukkede for manden uden krop.

”Jeg vil være prins og have den kæmpes krop”, bad manden uden krop, og puf, så var manden uden krop, blevet prins og havde fået kæmpens krop

Han så ned af sig selv og smilede over hele femøren.

Jeg måbede, - hvordan kunne det lade sig gøre? Nok var det her eventyrland, men alligevel, en kæmpe-**prins**.

”Nu bliver min kone vel nok glad ”, jublede den nye kæmpeprins, ”for nu har jeg en krop hun kan lave mad til, og endda en meget stor krop, så jeg kan spise meget ”.

Han så sig omkring med et stolt udtryk, og brystede sig.

Så fik han øje på Kook og mig, og bøjede sig ned.

”Jamen I to skal da også have et ønske opfyldt. Hvad skal det være? ”.

”**Waaau, jubii, sådan skal det være, - fedt, cool, -** skal jeg være prins? nej - konge, nej kejser, nej – jeg vil ønske jeg havde 1000 millioner trilliarder kroner, nej - dollars, nej - pund ”, tankerne tumlede rundt i hovedet på mig, mens jeg hoppede af bar glæde.

”Vi vil gerne hjem nu med det samme, sammen med nogle fugleneg, for det var det vi kom her for, og så ønsker vi at Dronning Sommer får sin krystalkugle tilbage”, lo Kook.

Og ved I hvad?

Inden jeg fik tid til bare at *tænke* ”**STOOOOOP** ” sad jeg og blundede i min gamle lænestol.

Med 2 fugleneg liggende foran mine fødder.

JAMEN

Og tror I at Kook var der, - nej. Jeg så mig omkring i stuen, der var pænt julepyntet. Udenfor så det koldt ud, og det sneede lidt.

På min kalender stod der:



24. DECEMBER

JAMEN!
Så er det jo JULEAFTEN i aften.
JUBIIII

Da jeg havde jublet færdig, kunne jeg mærke noget i min venstre bukselomme.
Og ved I hvad det var?
Det var en krystalkugle, - nemlig.
Desværre skete der ikke noget da jeg gned hårdt på den, men pyt den er pæn, og så har jeg den da som et minde om december i år.

De bedste ønsker til hele familien, om en rigtig dejlig juleaften fra onkel Peder

**Nej, det er ikke slut endnu !
Der er mere !
Du kan også få en historie
første juledag
og
anden juledag
og
tredje juledag**

**(selvom det handler om fastelavn og Kook derfor ikke er med, men så kan du lære Wonder at kende, nemlig....!)
Så glæd dig til i morgen**