

23. december

Kære Christine og Frederik,

Jeg sprang altså i søen, og fulgte efter den smukke søfrue for at møde hendes mor, Sø-Dronningen. Selvfølgelig svømmede vi under vandet.

Det var ikke spor svært, for når man svømmer sammen med hav- eller søfruer, kan man ånde i vandet.

Hvordan det går for sig ved jeg ikke, men man behøver ikke at trække vejret, og kan svømme under vandet lige så længe det skal være, og det er jo bare cool.

Vandet var dejligt klart og varmt, så det var virkelig lækkert, og der var mange flotte og farverige fisk at se på, på vejen ned til bunden.

Da vi havde svømmet temmelig længe, så jeg pludselig Sø Dronningen sidde på sin trone, lige foran mig.

Nej hvor var hun altså pæn og dejlig, og havde hun ikke haft kuglen i hånden havde jeg vist glemt alt om den, så dér var jeg vist heldig.

”Nej se da, hvad bringer sådan en smuk ung og flot fyr ned til lille mig? ”, sagde hun, og smilte så man kunne se hendes perlehvide tænder.

”Øh – ”, hvad var det nu det var nu jeg skulle sige? Var det ikke noget med en lækker sild, eller nogle lækre sild, for i øjenkrogen kunne jeg lige skimte nogle aldeles søde og smukke søpiger

Jeg kunne mærke jeg blev rød i hovedet

”Jamen du må da vist være sulten efter sådan en lang svømmetur” lo hun, kom og få en bid brød sammen med mig og mine døtre ”.

Jeg så op på hende, og fik i det samme øje på kuglen. Hvad var det nu med den kugle. Jeg stirrede på den. Der var noget med den kugle.

”Kan du lide min fine krystalkugle? ”, spurgte Sø Dronningen, og rakte kuglen frem.

”Ja den er rigtignok flot. Jeg har aldrig set sådan en kugle før. Må jeg røre ved den? ”.

Dronningen gav mig kuglen i hånden, og i det samme huskede jeg, hvad jeg skulle sige:

***”Jeg elsker søens vand,  
men kan bedre lide land”***

Der skete ikke noget som helst. Intet.

Eller måske skulle jeg sige, jeg husker ikke noget, for det næste der skete, var at Kook kildede min næse med et strå, mens hans sagde, ”Vågn op Peder, vi har kuglen”.

Forsætter i morgen.

Julehilsener fra Kook og Peder ;



**Onkel Peder's fantastiske julerejse**

**En helt anderledes julekalender til højtlesning før sengetid**

© Peder Henning Pedersen ♥ Tilrettelæggelse: Skawprint-Skagen