

22. december

Kære Christine og Frederik,

Landingen med Bulder Basse gik fint og glat, og vi vinkede pænt farvel til den skrålende hvide drage, der hurtigt forsvandt op i skyerne.

Den Blå Sø var ret stor, og vi vidste ikke hvordan vi skulle få forbindelse med Dronning Sommers kusine, ja vi vidste ikke engang hvordan hun så ud, så vi begyndte bare at gå langs søens bred, i håb om at noget skulle ske.

Pludselig fik vi øje på en sød havfrue der lå og soled sig.

Feer – Havfruer, jeg ved ikke rigtig hvem der er sødest, men hende her kunne jeg godt tænke mig at lege i vandet med.

Jeg kunne også godt tænke mig at foreslå hende at få håret sat op, men jeg gjorde det altså ikke.

”Hej drenge, kunne I ikke tænke jer en svømmetur?” spurgte hun da vi var kommet helt hen til hende. Hun lo og viste os sine hvide havfruetænder.

Det var godt Kook var med, for ellers havde jeg allerede smidt tøjet og var hoppet i det dejlige vand, men Kook var ikke så ivrig, han spurgte: ”Ved du hvor vi kan finde Dronning Sommers kusine?”

”Ih ja, bare kom med mig, så svømmer vi lige hen til hende”.

”Det lyder godt, men jeg skal lige tale et par ord med Peder først”, svarede Kook.



Vi gik et lille stykke væk, og Kook fortalte mig nu, at hvis mennesker går i vandet med en hav- eller søfrue, så kommer de aldrig op af vandet igen.

”Ikke fordi de er slemme, men mere fordi de gerne vil beholde dig og lege med dig. Så når du kommer til Sø Dronningen, vil hun garanteret invitere dig på middag sammen med alle hendes yndige døtre.

Hvis du tager imod er du fortabt, og kommer aldrig op mere.

Men hvis du i stedet beder om at se den smukke kugle, og så siger når du har fået kuglen i hånden,

*”Jeg elsker søens vand,
men kan bedre lide land”*,

er du frelst, for så kommer du op på land igen.

Men pas på. Sø Dronningens døtre er meget yndige og dejlige, så se ikke på dem, men hav kun kuglen for øje”.

”Jamen kommer du da ikke med?”, spurgte jeg Kook.

”Uha nej, det går ikke. Nisser kan ikke tåle at svømme sammen med hav- eller søfruer. Vi passer absolut ikke sammen. Desuden har jeg ikke mine badebukser med, og jeg kan ikke lide at få vand i ørerne, og jeg er heller ikke ret god til at svømme. Nisser kan måske falde i vandet, men de går altså ikke i vandet frivilligt, og slet ikke med andre.

Nej det hører menneskene til. Men tag du bare af sted, og husk hvad jeg har sagt”.

Tænk -, lige pludselig havde jeg slet ikke lyst alligevel, men der var ingen vej udenom, kuglen skulle jo hentes, så jeg sprang i søens klare vand.

Forsætter.

Julehilsen fra Kook og Peder ;)

Onkel Peder's fantastiske julerejse

En helt anderledes julekalender til højtlesning før sengetid

© Peder Henning Pedersen ♥ Tilrettelæggelse: Skawprint-Skagen