

21. december

Kære Christine og Frederik,

Som I måske kan forstå, undrede jeg mig lidt over det med bølgebladet, men så klappede Dronning Sommer i hænderne, og straks kom 12 sommerfugle flyvende, med 2 små alfepiger som kuske. Det så altså ret flot ud, selv om jeg havde lidt svært ved at forestille mig selv sidde og flyve på et bølgeblad.

Det kunne Kook åbenbart heller ikke, for han bukkede for dronningen, og hviskede hende så noget i øret.

”Jamen selvfølgelig må I da det” lo hun,

”I kan låne den hvide, han er lige blevet fodret, og været i bad”.

Og så piftede dronningen i hænderne.

Ja nu tror I selvfølgelig, at der er tale om en hest, men der må I tro om, det var nemlig en drage. Altså, - lige med det samme, blev jeg altså lidt bange, det indrømmer jeg, men da Kook sad på ryggen af den, så det ikke så farligt ud, og snart efter sad jeg der også.

Dragen slog et par mægtige slag med vingerne, og så var vi i luften.

Da vi havde fløjet lidt, begyndte dragen pludselig at synge - eller skal vi sige skråle - på melodien, - ”Jeg ved en lærkerede”, men meget falsk:

***”Jeg er en farlig drage,
og bister ser jeg ud,
jeg hjælper kun de brave,
med flammer om min tud.***

***Og jeg er fyr og flamme,
for hver en slåssekamp,
man ser det med det samme,
jeg er en farlig tamp.***

***Og mangler du en fakkel,
i natten kold og våd,
så kald på mig, din stakkel,
og ta´ mig med på råd.***

***Så vil jeg for dig lyse,
med bulder og med brag,
for jeg kan nemlig nyse,
så natten bli´r til dag.”***



Da den havde skrålet færdig, vendte den hovedet, som om den ventede bifald.

Kook og jeg klappede, og Kook piftede i fingrene.

”Hvor er du god til at synge” sagde Kook.

”Jae ”, sagde dragen.

”Har du selv skrevet den?”

”Mmm”.

”Hvor er du dygtig”.

”Ja, det siger min mor også”.

”Så må du ha´ gået til sangundervisning ”.

”Nej da, jeg er bare god til at synge”

Og så skrålede dragen en sang mere, - det lød frygteligt, og meget højt; og ikke nok med det, så begyndte den at loope som en flyvemaskine, så vi nær var faldet af.

”Hvad hedder du egentlig? ”, spurgte Kook.

”Ja min mor kalder mig Pusser, men det hedder jeg selvfølgelig ikke ”.

”Jamen hvad hedder du så rigtig? ”.

”For eller efternavn? ”.

”Øh, efternavn ”

”Ja så hedder jeg altså Basse, li´ som min mor og far, og min lillebror hedder også Basse ”.

”Hvad er dit fornavn så?”

”Ja så hedder jeg Bulder ”.

Hmm. Jeg synes jeg havde hørt det navn før.

”Jamen Bulder Basse er da et kendt navn, jeg har da hørt det navn før”, indskød jeg.

”Jamen jeg har da også været vidt omkring”, lo Bulder Basse fornøjet, ”og jeg har da også en sang om det”.

”Hvornår er vi ved den Blå Sø?” skyndte Kook sig at spørge.

”Den ligger lige ret forude ” svarede Bulder Basse.

Og det var rigtigt. Der lå den og strålede blå

Forsætter.

Decemberhilsen fra Kook og Peder ;)

Onkel Peder's fantastiske julerejse

En helt anderledes julekalender til højtlesning før sengetid

© Peder Henning Pedersen ♥ Tilrettelæggelse: Skawprint-Skagen