

18. december

Kære Christine og Frederik,

Tanken om at møde de dejlige feer, fik mig til at glemme alle mine indsigelser, og snart efter gik vi ud af slottes port, og så var det for sent at fortryde. For i stedet for et slot, var der nu en gammel ruin.

Lidt uhyggeligt, men snart efter mødte vi Fluffy, og det var rart.

Det viste sig, at Fluffy var den sødeste og blødeste lille kanin I kan tænke Jer.

"Hej med jer Gutter", mimrede den glad, "er I klar til en lille hoppetur? "

Kook sprang hurtigt op i den bløde pels, og jeg selv hurtigt efter.

Når man rider på en kanin må man sige at det kriller meget i maven, for det går sandelig op og ned, og det var mærkeligt, at vi ikke faldt af i farten, men det gjorde vi altså ikke.

Vi sad dejligt blødt i den lune pels, og lo over den megen kriller, og den høje fart, for det gik sandelig stærkt.

Inden længe kom vi til et sted hvor der var et stort vandfald, og så ville Fluffy ikke mere.

"Nu må I klare jer selv ", sagde den, og vinkede farvel med poten.

"Er det her Fe-land? ", spurgte jeg.

"Nej, vi skal lige over åen først, og så må vi se om der er nogen vi kan spørge om vej. Men du må være meget stille, så vi ikke skræmmer feerne væk, eller lokker nogen uvedkommende til".

Vandet i åen var ret koldt, men vi kom da sikkert over, og mærkeligt nok, blev vores tøj ret hurtigt tørt.

Vi havde ikke gået længe, da vi kunne høre nogen tale med rystende stemme.

"Jamen det er rigtigt! De siger det alle sammen. Blodet flød, og der var en skrigen og en skrålen, og en larm af den anden verden.

Og man siger, at de fleste tog benene på nakken, allerede inden det hele startede. Og dronningens krystal, - jamen hvad mener du, har man hørt magen. Jeg sagde også til min Alfred, at hvis det var sket her, var vi flyttet omgående, selv om det ikke ville være let i vores alder; og der skulle ha' været en frygtelig stank også, - ja det tro pokker med så mange samlet på en gang; det skulle ha' været et frygteligt syn, - det siger jeg dig"

Kook og jeg nærmede os forsigtigt den sladreende stemme. Hvem i alverden kunne det være, og hvad var det for noget frygteligt noget, de snakkede om?

Forsætter.

Decemberhilsen fra Kook og Peder.



Onkel Peder's fantastiske julerejse

— **En helt anderledes julekalender til højtlesning før sengetid**

© Peder Henning Pedersen ♥ Tilrettelæggelse: Skawprint-Skagen