

17. december

Kære Christine og Frederik,

Tænk Kook var der ikke. Bæsterne derimod så ud til at more sig. Jeg skulle lige til at råbe **HJÆÆÆLP** meget højt, da jeg hørte en perlende latter. Hvis I ikke ved hvad en perlende latter er, så bed lige jeres mor eller bedstemor demonstrere. Jeg vendte mig om, og så en meget køn dame svæve lige over mig. Først troede jeg det var en engel, men det var altså en fe, - oven i købet en *fedronning*, viste det sig.

"Dragos, Griffie, og Peggy vil I så holde op med det der", sagde hun, og viftede dem væk. Så kiggede hun på mig og fortsatte:

"Kook har fortalt mig hvor tapper du er", og jeg vil derfor bede dig om, sammen med ham, at hente min krystalkugle, hos min kusine, Dronning Sommer, - hvis du da vil?"

"Tapper, nej det kan man da vist ikke sige, jeg er", sagde jeg rødmende.

"Jo det er du, og så er du god mod dyrene. Enhver anden ville ha' smidt pandekagerne lige i hovedet på dem".

"ØH", jeg rødmede endnu mere.

"Jamen så er det en aftale", sagde hun, "jeg tror det er bedst hvis I rider på Fluffy. Den er hurtig og blød at ride på".

Kook bukkede.

"Det er os en ære at kunne hjælpe fedronningen", sagde han, og bukkede igen.

"Hvad er det for en krystalkugle, og hvad eller hvem er Fluffy", spurgte jeg lidt bekymret.

Kook lo, "Du vil helt garanteret kunne lide Fluffy. Jeg har redet på ham før, og det var bare alle tiders. Det er en stor ære for os, at skulle hente krystalkuglen, som indeholder alt og intet. Det viser at Fedronningen stoler fuldstændigt på os".

"Hvorfor det?," spurgte jeg

"Fordi mange af de onde kræfter gerne vil ha' fat i den, og vil gøre alt for at få fat i den. Den der holder krystalkuglen kan få adgang til alt det guld, og alle de diamanter, brillanter, rubiner, safirer, og smaragder der findes i hele Fe-riget, og det er ikke så lidt".

"Hvad er nu *det* for onde kræfter?" spurgte jeg, og tænkte på, at jeg måske alligevel skulle være blevet hjemme.

"Årh, bare nogen trolde, og hekse, forskellige grimme uhyrer, drager, og alt sådan noget, - du ved".

"Altså Kook, hvad *er* det du har rodet os ind i? Jeg har altså ikke spor lyst til at møde sådan nogen. Sidst var vi jo lige ved at blive kogt. Og jeg har lige fået svedet numsen af en drage", sagde jeg, og gned min bagdel.

"Ja, og fået jordbæris, og cola, og pandekager, chokolader, og kager, og oplevet en hel masse", lo Kook.

"Vi skal til fe-området, og alene det er spændende. Mennesker der normalt møder feer i fe-land, kommer aldrig hjem igen"

"Hvorfor ikke?"

"Fordi feer er så dejlige, at mennesker aldrig vil hjem igen".

Hmmm.!!

Fortsættes



Decemberhilsen fra Kook og Peder ;)

Onkel Peder's fantastiske julerejse

En helt anderledes julekalender til højtlesning før sengetid

© Peder Henning Pedersen ♥ Tilrettelæggelse: Skawprint-Skagen