

10. december

Kære Christine og Frederik,

Selvfølgelig ville jeg hjælpe en gammel dame med at plukke bær, det manglede bare. Så jeg plukkede snart en kurv fuld af de saftige bær til hende. Det var trods alt eventyrland og der skal man altid hjælpe gamle koner, hvis det da ikke er en heks, - selvfølgelig. Selvfølgelig blev konen glad. Hun strålede over hele femøren, og sagde, "Det var vel nok pænt af dig. Til tak skal du få min dug. Skulle du og din lille ven blive sultne, breder I bare dugen ud, og siger:

***"Dug så fin, blød og ternet,
sørg for, at min sult bliver fjernet"***

Nej hvor blev jeg glad. Sådant en dug har jeg altid ønsket mig, og jeg kunne næsten ikke vente med at få den prøvet. Så jeg skyndte mig at løbe hen til Kook, og fortalte ham det hele. Kook blev også glad, og vi blev enige om at prøve dugen med det samme.

***"Dug så fin og, og ", hvad var det nu, nåh jo, "rød og ternet,
sørg for at min sult bliver fjernet"***

Der skete ingen ting.

Kook lo så han trimlede om på jorden.

Jeg selv synes ikke det var så sjovt. Jeg var åbenbart blevet narret, og ærgrede mig godt.

"Prøv lige at se på dugen", sagde Kook, "er den ikke hvid med blå tern? "

Jeg så på dugen, jo det var rigtigt.

"Så har du jo sagt det helt forkert, og så virker det jo ikke. Prøv igen "

Jeg så på Kook, og jeg så på dugen. Hvad var det nu konen havde sagt.

Jeg prøvede igen.

***"Dug så fin, blød og ternet,
sørg for at min sult bliver fjernet"***

Og vupti.

Tænk det var is med jordbær. Nej hvor var det skønt. Det var vel nok en smart dug.

"Nu mangler vi bare et glas iskoldt cola", sagde jeg til Kook.

Og vupti.

Ja, - så stod der cola på bordet.

Vi spiste den dejlige is og drak det meste af colaen, inden vi fortsatte vores tur ind i skoven.

"Hvad skal vi egentlig ind i skoven efter? ", spurgte jeg Kook, da vi havde gået i nogen tid.

Der lød et kæmpe brag. Foran os stod en væmmelig fyr, med en kølle i hånden..

"Er det jer slyngler der har taget kongens dug? ", snerrede han.

Forsættelse følger.

Uhyggelig hilsen fra Kook og Peder



Onkel Peder's fantastiske julerejse

En helt anderledes julekalender til højtlesning før sengetid

© Peder Henning Pedersen ♥ Tilrettelæggelse: Skawprint-Skagen