

30. november

Kan du huske, hvordan nissen Kook kom på besøg hos mig i går? Ja, - det var jo en god begyndelse, og jeg var glad for, at det var en klog og munter nisse jeg skulle ha´ boende, men at nisser laver spilopper, - det tænkte jeg ikke så meget over den gang, men det at de kunne trylle, **det** tænkte jeg meget på.

Nisser kan hjælpe én med at finde ting, men de kan desværre også komme til at "låne" dem uden at spørge først.

Det første Kook "lånte" hos mig, var såmænd bare min ene sok. Jeg havde taget den ene sok på, men ku´ altså ikke finde den til den anden fod, selv om jeg ledte overalt, - også under sengen.

Så hørte jeg Kook le inde i stuen, og kom i tanke om, at jeg da ku´ spørge ham. Men inden jeg skulle til at kalde på ham, stod han allerede i døren.

"Kan du li´ min nye nissehue?" spurgte han.

Og **der** var sokken. .

Jeg skulle lige til at blive sur, men kom så til at grine, for han så fuldstændig fjollet ud, sokken var alt for stor til hans lille hoved. "Altså Kook, det er jo min sok du har taget. Det må du ikke. Tænk hvis jeg tog den ene af dine sokker på hovedet."

Kook lo, og slog sig på lårene.

"Det ville du nok få lidt svært ved" sagde han og rakte mig sokken.

"For resten er det her din blyant?" spurgte han så, og tænk, - så havde han fundet den fine kuglepen jeg havde ledt og ledt efter i næsten et halvt år. Nej hvor blev jeg glad. "Kook du er en guttermand" sagde jeg.

"Nej jeg er ej, jeg er da en nisse" sagde han og lo.

Den morgen lavede jeg risengrød og pandekager til morgenmad.

Nu gik der flere timer hvor jeg faktisk ikke så Kook, hverken om morgenen eller om aftenen, men det bekymrede mig ikke. Jeg vidste jo han travlt med alt muligt. Nisser hjælper for eks. dyr der er kommet til skade, og såmænd også børn der er faret vild ude i skoven, selv om det er sjældent, der er nogen børn, der gør det nu om dage.

Men så om natten vågnede jeg, fordi jeg synes det var blevet koldt, og stod op for at checke varmeapparatet.

Da jeg åbnede døren ind til stuen, så jeg straks hvad der var galt. Hook stod med ryggen til, oppe i vindueskarmen, og vinduet var pivåbent.

"Jamen Kook, er du rigtig klog?", spurgte jeg, "du lukker jo alt varmen ud. Så er det da ikke sært, at jeg fryser."

Kook vendte sig om, og sagde, "Ka´ du ikke se det er begyndt at sne. Skynd dig at ta´ noget mere tøj på, så flyver vi op til min lille hytte, og laver en snemand".

"Ja men jeg kan da ikke flyve", protesterede jeg.

"Jo, du holder bare mig i hånden. Se nu at få taget noget varmt tøj på".

Det sneede rigtigt meget, og det så virkeligt herligt ud. Helt hvidt og blødt, så jeg tænkte, "Nisser kan jo så meget, så hvorfor ikke prøve", og snart efter stod jeg i mit tykkeste overtøj, og havde både hue, vanter, og støvler på.

Kook sprang ned fra vindueskarmen, så op på mig, og sagde, "Du er mig noget stor. Hvis du skal med mig, må jeg nok hellere trylle dig mindre.

Han klappede i hænderne og sagde:

**"Ved Peder må vi pille,  
så han bli´r meget lille".**

Og vupti, - så var Kook pludselig blevet kæmpe stor, - ja lige så stor som jeg var.

"Ha! - sagde jeg, "du gjorde det helt forkert". "Så er han alligevel ikke så dygtig", tænkte jeg, og godtede mig en lille smule.

“Det er da noget du tror”, svarede han, “prøv lige at se dig lidt om”.

Og minsandten, tænk Jer, alt i min lejlighed var blevet kæmpestort. Stolene var så store, at jeg slet ikke kunne komme op og sidde på dem.

“Jamen, jamen! “ åh - hvor havde jeg dummet mig, det var **mig** der var blevet **meget meget lille**. Kook var ved at falde om af grin. ”Hvor ser du sjov ud i fjæset”, lo han, “ ta´ mig i hånden, og lad os se at komme af sted.

Så sagde han,

*”Om størrelser skal man ikke lyve,  
nu vil vi op til hytten flyve”.*

Nu vil jeg vædde med, at I tror det var dejligt og spændende at flyve, men **der** må I tro om igen. Det var forfærdeligt. Snefnuggene, var ikke små fnug som de plejer, men store våde kæmpeklatter, som jeg fik lige i hovedet mens vi fløj, og jeg kunne slet ikke se noget, for vi fløj meget, meget hurtigt, og jeg følte mig faktisk som en kæmpe stor snebold i en sneboldkamp, og da vi landede, lignede jeg også en.

“Ptt, pøie, og uff” var alt hvad jeg kunne sige, og Kook brølede af grin.

“Det må du altså undskylde” grinede han, ”jeg glemte vist at sige du skulle puste godt og grundigt, når vi fløj”.

Nå, - jeg blev faktisk ikke sur, selv om jeg egentlig havde grund til det, for vi begyndte straks at rulle sne sammen, så vi kunne få lavet en fin snemand, og bagefter havde vi en lille sneboldkamp, og trillede rundt i den dejlige bløde sne, det var rigtigt hyggeligt, kan I tro

Vi var også inde i den lille hytte, hvor vi drak varm kakao, og havde ild i pejsen, og Kook fortalte sjove historier.

På hjemturen var det holdt op med at sne, og vi fløj ikke så hurtigt, så jeg kunne se ned på jorden, og **det** var sjovt, især da vi fløj over alle de små villahaver, hvor der var lys i rigtig mange juletræer. Det var rigtigt kønt, med al den sne, og de gule lys. Vi mødte ikke nogle fugle, for de flyver ikke om natten, men jeg så to flagermus med nissehuer på.

Behøver jeg at fortælle Jer, at vi fik risengrød til morgenmad, den morgen.

Ja, - sådan er det at ha´ en nisse boende, nogen gange sker der en masse, og nogen gange intet.

Det kunne ha´ været værre.

Jeg mener, - tænk hvis det havde været en trolde.

Jeg ved ikke om I nogen sinde har set eller lugtet en trolde?

Nå ikke. Jeg kan fortælle at trolde er meget grimme, og meget, meget dumme, men også meget stærke. Og det værste er, at de hele tiden går og prutter, så man kan altid lugte når de er i nærheden. De har en masse sort krøllet hår over det meste af kroppen, men med mange bare pletter, og så har de dårlig ånde, og altid lange beskidte og gule negle.



Kook fortalte, “Hvis en trolde nogensinde løber efter dig, skal du bare stoppe op og sige ”Er du dum, kan du ikke se, at jeg er en forklædt trolde?”

Så vil de stoppe op med det samme, og sige “ Joh, hæ, ho, det ved jeg da godt.”

For er der noget en trolde ikke kan li´, så er det hvis man siger, den er dum”.

Ja, nu ved I det også. Ikke fordi der er nogen trolde i nærheden af hvor I bor, men det kan være rart at vide.

Nå men jeg må til at slutte for denne gang. Kook er jo ikke kommet endnu, selv om vi her har haft den første sne, og der er is på vandet, men i morgen er det jo den 1. december, så han skal nok komme.

Kærlig hilsen onkel Peder

...fortsættes i morgen

**Onkel Peder's fantastiske julerejse**

En helt anderledes julekalender til højtlesning før sengetid

© Peder Henning Pedersen ♥ Tilrettelæggelse:Skawprint-Skagen